

**LEUVEN**



Oranje-wit-blauw lintje van studentenvereniging KSV Hollandia Lovaniensis, die sinds 1886 deel uitmaakt van studentenleven in Belgische Leuven

# Een studiekot in Leuven

Steeds meer Nederlanders besluiten om in België te studeren. In Leuven klitten de Nederlandse studenten vooral bij elkaar. 'Vlamingen zijn minder concreet'

**Nele Lodewijckx** Foto's Otto Snoek

**Z**e zijn er altijd al geweest, de Nederlanders. De eerste studentenvereniging in het Belgische Leuven werd zelfs opgericht door 'Hollanders'. In het 126-jarig bestaan van KSV Hollandia Lovaniensis moest de vereniging geregeld actief op zoek naar leden om te blijven bestaan. Dit jaar was dat anders. 'Op de welkomstborrel waren zeker negentig mensen,' vertelt praeses Melvin van Steen (23), student geneeskunde. Vijfentwintig leden telt Hollandia, de enige studentenvereniging voor Nederlanders in België. Daarnaast zijn er vijf 'schachten' (eerstejaarsleden), die pas na hun inauguratie als volwaardig lid gelden. Brabanders, Limburgers, hier en daar een Gelderlander, weinig van boven de rivieren. Groter wil de vereniging niet worden. 'Want dan overschadu-

wen we de Vlaamse clubs,' lacht Van Steen. Van de 4.620 Nederlandse studenten in België studeren er 1.414 in Leuven. Ze maken 4 procent uit van de totale studentenpopulatie. Vooral de hoogte van het collegegeld – 578 euro – lokt hen naar de zuiderburen. Kroeg na kroeg op de Leuvense Grote en Oude Markt is gevuld met studenten. In een zijstraat van de Oude Markt, voor café 't Archief, druppelen studenten binnen met een oranje-wit-blauwe band over hun schouder: het lintje van studentenvereniging Hollandia. 't Archief is populair onder de Nederlanders. Boven de toog hangen vaandels van verschillende studentenverenigingen. Muziek schalt luid uit de boxen, maar er is weinig publiek. 'Veel te vroeg nog,' zegt Melvin van Steen.

Bij de burens feest een groep uitbundige Belgische tandheelkundestudenten. Toch domineert hier de Nederlandse tongval. Een verdwaalde studente tandheelkunde wordt voor een Nederlandse gehouden. Met veel kabaal

wil ze dit rechtzetten. 'Wat denkt gij, dat ik een Hollander ben? Zie ik er zo uit?' Grote hilariteit onder de Belgen. 'Dat is niet echt iets wat ze leuk vinden,' lacht Lotte Spikmans (22), lid van Hollandia.

Een klik vinden de Nederlanders bij hun landgenoten. Quaestor (penningmeester) Roderick Hooegeven (21) weet waarom. 'Alles wat je financieel moet regelen, hoe je de OV-vergoeding kunt aanvragen, een kot zoeken, daar kan je met elkaar veel beter over praten.' Aan het begin van het academische jaar wordt het e-mail-



Leuven



De leden van studentenvereniging KSV Hollandia verzamelen zich in hun stamkroeg voor ze naar het feestje gaan van een Belgische studentenclub

adres van Hollandia overspoeld met vragen van Nederlandse studenten. Zijn ze een helpdesk? Van Steen: 'In de zomer wel.'  
 Waarom Leuven? 'Weinig studenten komen wegens de stad,' denkt Boudewijn Heggen (21), vicepraeses van Hollandia. Vooral in Nederland uitgelote studenten komen hiernaartoe. In 2011 stond bijna de helft van hen ingeschreven aan de faculteit geneeskunde. Zo ook Annemieke de Grood (23), die als 'schachtentemmer' voor 'discipline onder de eerstejaarsleden' zorgt. Ze was in Nederland uitgeloot voor tandheelkunde, begon vijf jaar geleden een studie biomedische wetenschappen in Leuven en bleef meeloten voor tandheelkunde in Nederland. Toen ze na twee jaar niet was ingeloot, besloot ze tandheelkunde in Leuven te gaan studeren.  
 Is het niet gek dat Hollandia uitsluitend Nederlandse leden heeft? 'De andere clubs organiseren zich toch ook rond regio's?' reageert Fieke van Asseldonk (25).  
 De Belgen zitten niet echt op de Nederlandse studenten te wachten. Ze delen een munt en een taal – al valt dat op sommige punten behoorlijk tegen – maar er zijn meer onderlinge verschillen dan vaak vermoed. 'Vlamingen zijn minder concreet,' zegt de Nederlandse geneeskundestudent Stephanie Lander (18). "Hou effe je kop", dat kun je bijvoorbeeld

niet zeggen in een Vlaamse collegezaal. Dan zijn ze de rest van de les in shock.'  
 In groepsverband krijgt Lander vaak te horen dat ze zo 'direct' is. 'Maar is dat iets wat ik ben of is het een Nederlands trekje?' Direct wordt al snel ervaren als arrogant. 'Daar ben ik eigenlijk wel trots op,' zegt Fieke van Asseldonk. De rest knikt instemmend.  
 Sinds dit jaar zijn er twee Hollandia-studentenhuizen. 'We zijn met een groepje van Hollandia op zoek gegaan naar een huis. Dat is veel gezelliger,' zegt Melvin van Steen. Dat

**“Hou effe je kop”, dat kun je bijvoorbeeld niet zeggen in een Vlaamse collegezaal**

is misschien wel wat ze het meest missen. 'Als je in Nederland geen lid bent van een vereniging, is het studentenhuus vaak een alternatief. Maar die bestaan hier ook al niet.'  
 Rosa Becker (37), senior onderzoeker bij Nuffic – de dienst die cijfers aanlevert over internationalisering van het hoger onderwijs – bevestigt het beeld dat buitenlandse studenten veel met elkaar optrekken. Ze betreurt dit. 'Maar ik moet zeggen dat dit niet alleen

in België het geval is. Het geldt evenzeer voor bijvoorbeeld Duitse studenten in Maastricht'. Er zijn docenten die het initiatief nemen om studenten met verschillende achtergronden te laten samenwerken. 'Maar ik zie geen aanwijzing dat het onderlinge contact verbetert.' En wat studenten in hun vrije tijd doen, moeten ze zelf weten. Die vrije tijd wordt vooral gevuld met bier en met de frietuur van om de hoek.  
 Even de straat oversteken, een steegje in en daar is het tweede feestje: het 'TD' – naar *thé dansant* – van Moeder Payotteland, een club uit de streek rond Brussel. Belgische clubleden mengen zich in het gesprek. Praeses Pieter-Jan Mangelschots (23) van Moeder Payotteland merkt weinig van de Nederlanders in Leuven, behalve dan dat ze een beetje 'raar' spreken. 'En dat leren ze ook niet af.'  
 Naar verwachting zullen in de toekomst nog meer Nederlanders voor hun studie naar België komen. 'Misschien wordt Hollandia dan wel overbodig,' mijmert Fieke van Asseldonk.  
 Voorlopig kan ze genieten van twee weken paasvakantie in eigen land. Toch iets moois aan studeren in België: je kunt af en toe ook even weg. Dát, en het bier. 'Al kun je bij de Albert Heijn ook Belgisch bier kopen,' grapt Van Steen. Het kost er alleen iets meer. ■